

Esperanza

inloophuis

badhoevedorp

Voor kankerpatiënten en hun naasten

Nieuwsbrief augustus 2020

Een beetje later deze keer...

Soms lukken dingen niet in de tijdslijn die je voor jezelf neerlegt, kinderen druk, veel werk enz. Onze excuses voor het te laat versturen van deze nieuwsbrief. Er zijn een aantal mensen die samenwerken om deze nieuwsbrief te laten verschijnen en onze geweldige Daniël heeft mijn stokje opgepakt.

Natuurlijk staat er op korte termijn veel te gebeuren. Dat kun je allemaal vinden in deze nieuwsbrief.

Maar eerst: weet je dat sinds wij open zijn er veel meer nieuw bezoek is aan het inloophuis. Men heeft echt behoefte om te praten en om naar ons toe te komen. Dat is fijn aan een kant, maar ook duidelijk een teken van de maatschappij aan de andere kant. Stof tot nadenken!



Ik geef het stokje door aan... Daniël

Hoi, mijn naam is Daniël, ik ben 38 jaar jong en woon (nog) in Amsterdam.



Sinds enkele jaren maak ik de nieuwsbrief, nadat deze door Rose is geschreven. Via een oud-collega, die mij vroeg of ik iets of iemand wist voor de sponsoring van de website inloophuisesperanza.nl, heb ik Riet en het inloophuis leren kennen. De website en e-mail sponsor ik nu al jaren met heel veel plezier. Wanneer ik zie hoe hard Riet werkt om inloophuis Esperanza draaiende te houden en waar mogelijk te laten groeien, maakt het me blij een (kleine) bijdrage te kunnen leveren.

Naast nieuwsbrieven bouw ik voornamelijk websites en doe ik online marketing voor bedrijven en organisaties. Dat doe ik met mijn onderneming [Strila](https://strila.nl). De kennis en ervaring die ik hier dagelijks mee opdoe om bedrijven online zichtbaarder te maken, gebruik ik met veel liefde voor Esperanza. Hier kan namelijk niet genoeg aandacht aan geschonken worden!

Ik geef het stokje door aan **Jeroen Verbeek!**

Ton Pot

Ton Pot is onze huisartiest en doceert schilderen en boetseren aan iedereen die dat graag wil. Het is een leuke groep geworden en er komen mooie kunstwerken uitrollen. Daarnaast voor elke cursist een manier om creatief te ontspannen en gevoelens aan het papier of aan de klei toe te vertrouwen. Maar gewoon lekker bezig zijn is ook fantastisch!



Yoga

We hebben altijd yoga in ons inloophuis en we hebben even moeten zoeken maar: in september beginnen we weer met [Manuela Tome](#), onze nieuwe yogalerares. Zij gaat ons precies vertellen wie zij is en wat zij doet. De juiste startdatum volgt snel! Dus kijk op onze site en zoek haar op!



Dringende oproep!

Dit is een dringende oproep: Esperanza heeft een lastige tijd door de uitbraak van corona. Onze evenementen kunnen geen doorgang vinden en heel simpel: de fondsen slinken. Alle kleine beetjes helpen, maar vooral alle kleine beetjes helpen voor onze gasten.

Dus denk je: okay, dat tientje kan ik missen: stort het ajb op onze rekening en je maakt een gast weer blij!

[Klik hier om direct te doneren](#)

Stichting Esperanza Inloophuis
ING: NL71 INGB 0006 5593 37

Informatieavond 10 september

Iedereen die ziek wordt gaat door lastige tijden. Vooral als deze ziekte lang aanhoudt en in het gezin en de werksituatie vragen oproept. Dat is de reden

dat wij deze informatieavond hebben georganiseerd. Gewone praktische vragen en praktische onderwerpen.

Zoals bijvoorbeeld:

- Wat kan een werkgever voor mij doen?
- Hoe zit het met mijn verzekeringen?
- Hoe zit het met mijn nalatenschap?

Na de presentatie kun je natuurlijk vragen stellen!

Wij zijn vanaf 19:00 uur aanwezig om jou welkom te heten en starten de avond om 19:30 uur. Je bent verplicht je aan te melden in verband met de hoeveelheid mensen en corona.



Tour de Maatvast

Maatvast is een ondernemende stichting die zowel cultureel als sportief aan de weg timmert. Zij organiseert allerlei activiteiten om mensen uit dezelfde buurt met elkaar in contact te brengen. Binnenkort is dat een fietstocht. De eerste Tour de Maatvast vindt plaats op 13 september aanstaande. Meedoen is gratis, maar iedereen die mee wilt doen mag als hij of zij dat wil een donatie geven in het goede doelbusje.

Op onze [site](#) en [Facebookpagina](#) kun je alle bijzonderheden nalezen. Je kunt je opgeven voor deelname tot en met 6 september via:

marco.goedhart@maatvast.nl of hem bellen op: 023 5636 663



Weetjes

- Wij willen heel graag **jou** vragen om ons te komen helpen als gastdame of gastheer. Loop eens binnen en ga het gesprek aan. Heb je vrienden en/of kennissen die ons kunnen helpen, laat het ons weten! En wie weet?
- **Wie zou graag willen worden opgeleid als masseuse voor kankerpatiënten of wie is masseuse en zou met ons mee willen werken?**
- Esperanza heeft funds nodig. Evenementen mogen niet, dus we moeten het op een andere manier doen. Wie komt er met een lucratief idee?
- Heb jij al gezien wat er in ons huis hangt aan kunst? De kunst van Ton Pot en zijn leerlingen is de moeite waard! Ga eens kijken en drink een kop koffie of thee!
- **Weet jij dat we deze hele zomer open zijn? Op onze site zie je de tijden!**
- Onze agenda kun je natuurlijk weer op de site vinden!



weetjes